

Samletaske til kornaks

Det var i 1942 at skolebørn skulle samle kornaks ude på marken, men ikke før at bondemanden var færdig med sit, hvilket vil sige havde kørt neg og rivelsen ind i laden til tærskning..

Disse samlertasker blev af pigerne syet i deres håndgerningstimer på skolen og vi knægte var så i gymnastiksalen for at spille kurvebold (basket) eller måske alm. gymnastik (fodbold om sommeren). Tasker til drengene var nok syet af deres mor, for vi var også ude at samle aks med taske efter skoletid på de marker, hvor vi fik lov af bondemanden.

Den dag i dag er jeg ikke sikker på hvem der stod bag denne restopsamling i en tid hvor alt kunne anvendes, idet jeg ikke i nogen historie har set noget om dette, men det er måske fordi jeg søger det forkerte sted. Kan det have været et privat tiltag? Måske i et tilfælde hvor to mænd lånte bondens hesterive og trak den selv ude på marken på kryds og tværs, og disse mænd var kendt for Duer og Dværghøns.

I samme periode samlede vi også kødben og solgte på Østergade i Ryomgård sammen med gammelt jern og blik + andre metaller. Alt kunne bruges dengang.

Engang kom vi nok for tidlig ud på en mark for at samle aks, idet bonden ikke var færdig med at køre kornneg ind i laden!! Der stod rækker af neg på marken og der var jo så nogen der var bange for at vi kom for tæt på negene og måske ”nappede” i rækken!! Der kom en Mand med stok og fik os jaget væk på en venlig måde. Manden var Grev Jørgen Scheel på Gl. Ryom og det foregik bag Laden dernede ved ham, som vi kendte godt, fordi vores forældre arbejdede for ham og vi var vant til at bukke og neje når vi traf ham eller Grevinden (det var normalt dengang).

Denne lade er omtalt i historien om Ryomgård og bl.a. står der om ridser i træværket inde i laden at de er kommet ved at soldater har slebet deres sabel på Egestolperne, men jeg har da altid fået en anden forklaring på disse ridser, og den tror jeg mere på, og det er: Soldaterne trak aks ud af det korn der er stablet i laden, og huggede dem af op ad stolperne og puttede aksene ned i deres taske hvor de så blev gnedet mellem håndfladerne ”håndtærskning” til senere tyggeri på kernerne. Slibning af soldaternes sabler dengang blev gjort med den slibesten, som alle havde i bæltet (Hven) ”at hvene sin Sabel” og ikke ved at ridse op og ned af en egestolpe.

Dronning Margrethe den første blev kaldt Kong Bukseløs af de forskellige Grever og andre Adelsmænd og fik netop fra dem tilsendt en ”Hven” til at slibe sine Synåle på! (efter det som jeg lærte i skolen i faget: ”Danmarkshistorie”. Det var nok mest drilleri og misundelse (i dag kaldet ”Mobberi”).

Hvad det var for nogle soldater er jeg ikke helt klar over, men laden er bygget i ca. 1630, så det kan jo være fra lidt forskellige krige, måske spaniere eller andre lejesoldater.

Man kan vel ikke regne med at der findes lærerinder i ”Håndgerning ” fra dengang med den taskesyning, men der må da være andre end mig der husker dette (nogen vil spørge: ”hvad kan du bruge det til”). Hør ikke på dem - der er dog værdier i det gamle - er vi nogen der synes!

farbent